

OUDE TIJDEN HERLEVEN
CORRIE VAN DE HERIK- REYM VERTELD, GEB 1939.

Er wordt vaak gezegd: half Nieuwerkerk heet Reym. Dat er veel zijn, getuigt de foto met alleen de kinderen met de naam Reym op de Chr. School met meester de Kool. Ook veel met de zelfde voornaam, dus werd het Corrie 1 en 2, Nellie 1 en 2 enz. Het voorgeslacht Reym komt uit Duitsland. Overgrootvader Jan Reym hertrouwde als weduwnaar, hadden samen 16 kinderen, waarvan veel zoons. Hij had een grote boerderij met veel land in Nieuwerkerk. Steeds als een zoon trouwde werd er voor hen een stuk land afgescheiden en werden tuinder of boer.

Zelf groeide ik op in een boerderij aan de Hoofdweg 60 (later nr. 36) met varkens en kippen en 40 koeien met de hand gemolken door vader Leen, mijn broer Gijs en ik, met een melkdiploma. Mijn ouders hadden 6 kinderen. Onze burens hadden een koffie en theeschenkerij met een speeltuintje.

Met zonnig weer strooide vader tijdens het melken met de giftige DTT bus op de koeien tegen hinderlijke vliegen, toen normaal en nog niet verboden. Sommige boeren hadden tbc koeien, rauwe melk mocht je niet drinken maar dat werd wel gedaan. Er heerste besmettelijke ziektes onder de mensen, difterie, tbc en bij roodvonk kreeg je een bordje op de deur: ' Besmettelijk Roodvonk '. Van de Hoofdweg tot de Ringvaart was er weiland, de nieuwe spoorlijn werd daar doorheen gelegd, wij speelden in het zand. De oude spoorbaan is nu de Abraham van Rijckevorselweg, het station staat er nog. Als kleuter ging ik enkele maanden naar de nieuw geopende kleuterschool naast de lagere school. In de oorlog maalden we koren en bakte zelf brood. We kerkten in de Hervormde kerk en gingen op de zondagschool.



Klassefoto van de Christelijke Basisschool, Nieuwerkerk.

**Alle kinderen met de achternaam Reym die toen op school gingen in de jaren 50.
Corrie staat links naast meester de Kool, voor hem 1 zusje en 3 verder nog 1 zus.**

WANDELMARSEN

In die tijd had je gezellig zingende wandelmarsverenigingen, zij liepen met eigen kleding en een vaandeldrager en trokken veel toeschouwers. Zaterdags liep men in colonne door de aanliggende dorpen. Klassen in schoolverband, daar liepen we ook in mee, we oefenden soms i.p.v. gym met de meester. Wandelkostuums werden door de schoolmeisjes in het handwerk gemaakt.

Om de kosten te drukken van onze midweekschoolreisjes zocht de schoolleiding voor ons wat buitenschools werk bij boeren en tuinders. ging erwten schoffelen en penen wassen. Van kinderarbeid hadden ze nog nooit gehoord. In de 7^e en 8^e klas ging ik op een huishoudschoolafdeling in de Katholieke school aan de 's Gravenweg. Mijn zus trouwde en ik moest thuis gaan werken bij mijn ouders. Ik was lid bij de plattelandsjongeren van HMvL (Hollandse Maatschappij van Landbouw) waar ik mijn lateman Dirk v. d. Herik leerde kennen. Het was daar heel gezellig, we speelden toneel met optredens. Er kwamen sprekers, zoals Nel Kars die vaak Koninginnen naspeelde, ze maakte zelf haar kostuums. Mijn vriendin was Ria van der Dussen, we komen nog bij elkaar. Ik leerde dansen in café De Zwaan (nu de Chinees). Feest hadden we bij café Honkoop, of in Hotel Vos met de Zevenhuizense afdeling. Op 18 jarige leeftijd haalde ik mijn rijbewijs zodat ik op verder gelegen weilanden de melk kon ophalen. In 1963 trouwden wij en woonden enkele jaren in Capelle bij mijn schoonouders. Daarna konden wij een boerderij huren op de

's-Gravenweg, bij de Scheve overweg. Mijn man begon een foeragehandel (ruwvoeder en mesthandel). Later werd er in Nieuwerkerk veel grond onteigend voor nieuwbouw, veel boeren verdwenen, zo ook mijn ouders. Daardoor kregen wij steeds minder werk, mijn man werd vertegenwoordiger bij een toeleveringsbedrijf voor tuinders. We verhuisden met onze 3 kinderen naar een nieuw gebouwd appartement aan de Meidoorn waar ik nu nog woon.



Ik

re